

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Junselevallens Byalag

Byalagets styrelse har under 2008 bestått av: Rolf Edström ordf., Berit Norberg kassör, Örian Gradin sekr. samt Mari Karlsson och Anita Bohman.

Suppleanter: Hans-Ivar Karlsson och Ann-Chatrine Ohlsson.

Revisorer: Ulla Ramne Annander och Sven Jönsson

Revisorsuppleanter: Birgitta Karlsson och Iréne Gradin.

Närradioansvariga: Inga Sehlin och Berit Norberg.

Ansvariga för fastighetstillsyn: Rune Alfredsson, Stefan Tågestad och Rolf Edström.

Ansvarig för årskortförsäljningen: Ove Rohlén som själv väljer den hjälp han behöver.

Ansvariga för kyrkliga arrangemang: Styrelsen

Uthyrare av Vallencia: Mari Karlsson och Stefan Tågestad.

Uthyrare av bagarstugan: Elvira Granquist.

Festkommitté: Anita Bohman, Disa Söderberg, Mari Carlsson

Representanter till Byalagsforum: Rolf Edström och Anita Bohman

Representanter till Junsele föreningsråd: Disa Söderberg och Eva Berg.

Ersättare d:o Sören Henriksson och Stefan Tågestad

Under året har, förutom årsmötet, avhållits 1 byalagsmöte och 6 styrelsemöten.

Dessutom har sedvanligt underhåll, julgranar på Kilen och vid Vallencia m.m. ombesörjts av styrelsen.

Rolf Edström och Anita Bohman har varit byalagets representanter i Junsele Byalagsforum under 2008. Rolf rapporterar:

Byalagsforum jobbar med flera projekt, bl.a. försöker man arrangera ”Torghandel” i Junsele på fredagarna. Under hösten har man kommit igång med lite handel. En kommitté om 3 personer jobbar vidare med detta. Vidare har man satt tak på välkomstskyltarna vid infarterna till Junsele. Ett annat projekt är kyrkvägarna från Eden och Fransåsen som planeras röjas upp. På skyltsöndagen den 30 november smyckade Byalagsforum tätorten med marschaller och fick även till stånd en mindre ”julmarknad” på parkeringen mitt emot pizzerian.

Monica Blomström rapporterar från Lokala Rådet. Monica, som varit Byalagsforums representant i Lokala Rådet, avgick i september. Hon ersattes av Ivan Jonsson. Enligt Monica fortsätter Lokala Rådet att driva olika servicefrågor som: läkare och diabetessköterska till Junsele Vårdcentral, skolfrågan, Ungdomsgården, bostadslägenheter för äldre, demensboende, polisassistenttjänsten i Junsele måste bli kvar, arbetsförmedlingens bemanning i Junsele, vindkraften (det finns flera lämpliga områden i Junsele), utvecklingen av Centrum i Junsele, årets Junselebo mm.mm.

Byalagets mångåriga kämpande för upprustning av Vallvägen har, som ju alla vet, krönts med framgång. Vägen är asfalterad och på sensommaren 2008 blev väglinjerna målade.

Tisdagsträffarna (syjuntan har bytt namn så att även de som inte handarbetar kan vara med) startade den 12 februari och därefter varannan tisdag. Det blev 7 träffar under vårterminen och deltagarantalet har varierat mellan 3 – 8 personer. Anita är sammankallande och under träffarna broderas det en del men kanske är det den sociala biten (fika och småprat) som är viktigast. Under höstterminen har träffarna upphört (tillfälligt hoppas vi) detta p.g.a. för få deltagare.

På fettisdagen den 5 februari ordnade Gulli och Anita "öppet hus" på Vallencia. Mulet och -4 grader. Inga skidåkare sågs men väl några med spark. Totalt var vi 24 personer som inmundigade Anitas och Gullis fettisdagsbullar med kaffe/te.

Knut visade film från Vallen där vi fick se hur det såg ut när posten på Vallen stängdes (det var 1969 tycks vi komma ihåg) och dessutom en massa bybor, lite yngre än idag. Ett bra initiativ från Anita och Gulli vilket gav oss som var där en mycket trevlig kväll.

Onsdagen den 13 februari var det Lutherhjälpsafton på Vallencia. Gunilla Fluor ledde kvällen medan Nenne, Marie och Rasmus stod för underhållningen. En trevlig kväll med ganska mycket folk och drygt 2.000:- till Lutherhjälpen.

Påskutflykten den 23 mars samlade mycket folk. Som vanligt grillade vi korv, löste "tips-promenaden" (4 personer hade alla rätt så frågorna var nog för lätta). Barnen åkte pulka i den nya vägslänten medan vi sålde lotter och sedan blev det kaffe/te/saft och bullar.

På våffeldagen den 25 mars ordnade Anita och Gulli ett trevligt och välbesökt våffelkalas på Vallencia.

Valborgsmässoafton på "Brända Tomten" bjöd på bra väder. Rolf, Örian och John hade med lite "traktorkörhjälp" av Jan Wallin samlat ihop en rejäl brasa. Det kom mycket folk och Oktaven sjöng in våren. Korvgrillning, fika, lotteri och trevlig samvaro i vanlig ordning.

Även i år kom det ut "ett gäng" som krattade och körde bort skräp från våra gemensamma ytor. Efter städningen blev det, som rutinen bjuder, våfflor och kaffe/te på Vallencia.

Midsommarafton fixade "stavgänget" fest på Kilen liksom de gjort de senaste åren. Dagen bjöd på hygglig värme och sol. Det blev tipsrunda, dans kring stängen och naturligtvis fika för både stora och små. För musiken svarade Knut, Rolf och Nicklas (Trio Granquist kanske är ett bra namn). En trevlig tillställning och mycket folk.

Sommarträffen den 17 juli blev en publiksuccé. Örian visade bilder och film från Polarvagnens födelse här på Vallen 1964 och senare utveckling till nutid. Berit fixade "mesemackor" och "glöhypper" till kaffet. Det kom massor med folk, en stor del utifrån, och alla tycktes trivas med varandra.

Hembygdens Dag firades på Hembygdsgården den 10 augusti 2008. Rolf, Anita och Berit representerade Vallens Byalag med den äran vilket vi tackar för. Det var bra väder och ganska mycket folk under dagen.

Den 2 oktober var det så dags för höstens evenemang på Vallencia, **Lalla Hansson Show**, vilket blev en verklig succé. 70 betalande stortrivdes med Lalla Hanssons repertoar och småprat mellan låtarna där han berättade hur det började och hur det blivit sedan. 2 x 45 minuter med fikapaus och bland besökarna fanns ett glatt födelsedagsgäng från Åsele. Här fanns publik – förutom från Vallen och Junsele – Rossön, Backe och Ramsele. Det här gav "mersmak" särskilt som Lalla Hansson uttryckte sin uppskattning över Vallencia och vårt arrangemang i övrigt.

Den 7 december var det adventsgudstjänst på Vallencia. Gunilla Fluor predikade och Oktaven medverkade med julsånger. Efter gudstjänsten, som var mycket välbesökt (drygt 50 pers.), blev det kyrkkaffe och lotteriförsäljning.

Julfesten på annandag jul blev en trevlig föreställning med kaffe/te/saft och tårta, tomtar som delade ut påsar med karameller och paket till alla barn, lotteri och sedan dans kring granen. Styrelsen, som var med och hantlangade, vill framföra ett stort tack till ”Gittans jäntern” (initiativtagare och festansvariga), lekledare Ingegerd, spelmännen ”Trio Granquist” samt tomtarna till häst, Anne-Chatrine och Jennifer. Även denna gång sjöng Viktor Tågestad en julsång som avslutning. Tack Viktor för det!

Styrelsen är mycket glad åt att många medlemmar är med och genomför aktiviteter med och för oss som bor på Vallen. 2008 års styrelse vill därför rikta ett stort och varmt tack till de medlemmar, både bybor och hemvändare, som på olika sätt stött arrangemang och aktiviteter så att det blivit möjligt att genomföra dessa på ett bra och trevligt sätt. Vi hoppas och tror på en fortsättning i samma anda.

Styrelsen för Vallens Byalag 2008